

Høje forventninger

Af Jakob Vibe

Endelig blev det fredag, en lang arbejdsuge er overstået og turen gik til Houens Odde. Her havde vi (5 personer) sat hinanden stævne, sammen med Bent K. Thomsen for at få et grundkursus i havkajak sejlads. Fredag aften blev brugt på lidt grundlæggende teori og en kajak-actionfilm, der satte drømmene om meter-høje bølger og fantastiske oplevelser i gang.

Efter en god nats søvn, var vi klar lørdag morgen til at gå i vandet. Våddragten blev monteret, svømmevesten blev spændt ind, og vi hoppede i kajakken. Vejret var gråt, men holdt indtil videre tørt. En kort tur ud på vandet, for lige at få varmen, og så blev det tid til makker-redninger. En mand i vandet og få kajakken på plads, tømme vandet ud af den kæntrede kajak, og manden op i kajakken igen. Der var både kontrollerede kæntringer og ukontrollerede kæntringer. Det er vist ikke meningen, at redningsmanden skulle kæntrre også...



Formiddagen fortsatte med selv-redning og diverse styretag. Sidst på formiddagen blev alle kræfter sat ind i en lille basket-ball kamp. Røde kajaker mod de gule. De røde vandt vist :)

Efter en velfortjent og tiltrængt frokost, blev vi præsenteret for nogle noget



mere professionelle kajaker. Vi pakkede kajakerne med kaffe og kage, før vi drog ud på en lille tur henover fjorden. Endelig gav skyerne tabt og det begyndte at regne. Det stoppede heldigvis hurtigt, og det begyndte at klare op igen. Turen over fjorden gik i raskt tempo, indtil vi fandt et sted, hvor den medbragte kaffe kunne indtages.

Efter en kort pause, blev der byttet lidt rundt på kajakerne, så vi fik prøvet de andre typer, og så gik turen hjem igen. Eftermiddagen blev afsluttet med et par forsøg på rulninger.

Godt trætte i kroppen og med hovedet fyldt med en masse nye ting, efter en god, spændende og lærerig dag, sagde vi farvel til Bent. Vi var alle enige om at det havde været en fantastisk dag, som havde levet rigeligt op til vores forventninger!

TAK!

